

The Roma Journeys
af Martin Paldan
Luksus, april 2008

På flere planer levendegør Joakim Eskildsens fotobog om Romaerne det at rejse. Gennem seks år har han og partneren Cia Rinne rejst og boet hos romaer for at fange et portræt af et grænseløst folk. De kaldes også sigøjnere, men i dagens politisk korrekte klima er deres rette navn romaer.

For læseren der åbner dette tunge, men varme og levende værk, begynder en rejse ind i Joakim Eskildsens billedmagiske univers. Selvom genren er dokumentar, bærer hans tekniske, kompositoriske og ikke mindst menneskelige kvaliteter beskueren ind i sit eget grænseløse rum af åbenhed og nysgerrighed. Rummet åbner sig fordi man er i gode hænder hos Joakim Eskildsen. Enhver der mestrer billedformidlingen så fornemt som det er tilfældet her, kan få folk til at stoppe op og se. Nysgerrigheden følger lige i hælene. Hvad er det jeg ser, hvem er det jeg ser?

Landenes grænser er trukket ned over bogen og fungerer som kapitler, som indledes med en yderst informativ tekst om romaernes oprindelse og historie i dette område af verden. De første sætninger der indleder kapitlerne, bringer læseren/beskueren i direkte kontakt *"Sewa Singh Nat prepared to climb up to the tightrope suspended between two bamboo slats that were anchored in the ground by more ropes"* med nogle af de mennesker der vil være at finde portrætteret på de følgende sider. Nærværet bliver næret på flere niveauer. Der følger oven i købet en cd med bogen, som indeholder autentiske *on location* optagelser af roma-musikere og -sangere.

Bogens mere end tohundrede billeder er af en sådan stofflig kvalitet at begrebet farverum pludselig lyder som poesi, og ikke længere som et teknisk begreb. Joakim Eskildsens bløde og glødende roma-farverum er vitaminer for ethvert øje der ser alt for meget på LCD-skærme. I samarbejde med trykkeriet har Joakim Eskildsen bevist at fotobogen er et frydefuldt medie til billedfortælling. The Roma Journeys fortæller således mange historier, men den vigtigste står klar i øjnene på de mange portrætterede romaer; se selv!